



State en sailing capital Annapolis

# Museum zonder muren





Annapolis, Marylands hoofdstad sinds 1695, kwam in 1649 ter wereld als Anne Arundel Town. Na de Amerikaanse revolutie diende George Washington hier zijn ontslag in als commander-in-chief. In 1783 was het aan Chesapeake Bay gelegen Naptown de eerste naoorlogse hoofdstad van de Verenigde Staten. Annapolis schreef zo haar eigen hoofdstuk in de Amerikaanse geschiedenisboeken. De komst van de United States Naval Academy in 1845 voegde daar nog een bladzijde aan toe. Toch is Annapolis net zo onbekend als bijvoorbeeld de zetel van het congres van Kentucky, Frankfort. Maar onbekend, dat is heel iets anders dan onbemind.

TEKST → ROBERT DE KONING (JOURNEVLISM.NL)





Dahlgren Hall is de voormalige wapen- en munitieopslag van de USNA



Historic London Town & Gardens is geschiedenis in de setting van een park

Chick en Ruth Levitt streken in 1965 vanuit Baltimore neer in Annapolis. Het echtpaar kocht een vervallen sandwichzaak en toverde deze om in een ouderwetse Mom & Pop-delicatessenzaak. Hun drie kinderen groeiden achter de toonbank en tussen de tafels op, terwijl de zaak langzaam uitgroeide tot een instituut. Zoon Ted zwaait er sinds de jaren tachtig de scepter. Samen met zijn vrouw Beth bouwt hij voort op de met hard werk en liefde voor mensen verworven reputatie van zijn ouders. Ted groeide de afgelopen dertig jaar ook uit tot een instituut. Tussen krabgerechten, burgers, zelfgebakken taart en de *6-pound Colossal Milkshake* goochelt hij voor Annapolis' kinderen en koppelt hij stelletjes. Daarnaast spreekt hij iedere doordeweekse ochtend om half negen – samen met gasten – de Pledge of Allegiance uit. Op zaterdag en zondag vindt dit honderd procent Amerikaanse ritueel een uur later plaats. De kans is dan groot dat een deel van de tafels bezet wordt door *midshipmen* op week-

endverlof van de US Naval Academy. Op deze dagen wordt *the Pledge* nog vuriger uitgesproken dan anders. Vlag, Navy en Annapolis zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

### Puriteins

De komst van de US Naval Academy (USNA) naar Annapolis in 1845 was het gevolg van het puriteinse gedachtengoed dat stevig verankerd zit in de Amerikaanse maatschappij. De Navy zocht een *healthy and secluded location* zonder de *temptations and distractions that necessarily connect with a large and populous city*. De adelborsten van toen hadden vast niet kunnen bedenken dat anno nu vierduizend midshipmen de campus bevolken, waaronder achthonderd vrouwen. In de 170 jaar die er sinds de komst van de Naval School verstreken, zijn de USNA en Annapolis aan elkaar vastgegroeid. Stad en Academy versmolten tot een Siamese tweeling. Eentje met twee harten, verbonden door

de vijfhonderd meter lange Maryland Avenue. Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en na een veiligheidscheck kun je het uitgestrekte marinerterrein op eigen houtje of met een gids verkennen.

### Afscheidsspeech

Het andere hart van Marylands hoofdstad is het State House. Dit uit 1772 stammende regeringsbastion torent net als de Navy Chapel uit boven de straten en stegen van het historische centrum. Het gebouw is het oudste nog in gebruik zijnde congres van de VS. Net als bij de USNA kun je ook hier op vertoon van een *ID* en na een ontspannen controle zelfstandig rondwandelen. Via marmeren trappen of met een messing lift bereik je de eerste verdieping, waar de trots van Annapolis zich bevindt: een bijna 250 jaar oude handgeschreven tekst met een waarde van 625.000 dollar. Een brief van Washington, George Washington. De twee



Krab zit hier in het DNA



Amerika's sailing capital ligt aan de beroemde Chesapeake Bay



In Main Street barst het van de kroegen, restaurants en boetiekjes



De straten van de hoofdstad van de staat Maryland ademen nostalgie

kantjes oud papier zijn gevangen in plexiglas. Ze zijn beschreven met de afscheidsspeech, die Washington als opperbevelhebber van het Amerikaanse Continentale leger hier op 23 december 1783 gaf. De oorlog met de Britten zat erop en Annapolis was de eerste naoorlogse hoofdstad van de VS geworden. De commander-in-chief – die op 30 april 1789 de eerste president van de VS zou worden – legde voor het congres zijn functie neer.

### Oude glorie

In 2006 kreeg Annapolis de kans de 'ontslagbrief' aan te kopen. Na een verbouwing die in 2015 werd afgerond, is behalve de brief ook de Old Senate Chamber, waar Washingtons woorden nog na-echoën, in haar oude glorie te bewonderen. Het State House is echter geen museum. Het is nog volop in gebruik. Tussen januari en april komen House en Senate hier drie maanden bij elkaar om te beslissen over wet-

ten en budgetten. De volksvertegenwoordigers schuiven tijdens deze General Assembly dagelijks aan bij Chick & Ruth's. Sommigen komen er zo vaak dat ze een gerecht naar zich vernoemd hebben gekregen. Bestel je een Congressman Andy Harris, dan krijg je een bord Pork Chops, Biscuits & Sausage Gravy with 2 Eggs and Famous Dolly Potatoes. Kies je voor Homemade Corned Beef, Hash with 2 Eggs & Toast, dan eet je een Senator Nathaniel J. McFadden.

### Water als bloed

Chick & Ruth's is gevestigd op Main Street en net als bijna alle straten in de oude stadskern loopt deze naar het water. Water, dat als bloed door de aderen van Annapolis stroomt. Hartje winter of midzomer, meestal gebeurt er wel iets in of om de haven, de rivier, de baai. Van een varende Christmas Parade in december tot het vieren van de lente met Sock Burning. Van de Wednesday Night Sailboat Races tussen juni

en augustus tot het Oyster Festival in de herfst. Behalve oesters hebben ook Maryland Crab en Rockfish hun eigen festival. De krab viert feest in augustus en de vis is in april het middelpunt van het Boatyard Bar & Grill Opening Day Catch & Release Rockfish Tournament. De Boatyard Bar & Grill is naast organisator van deze viswedstrijd ook een van 's wereld meest fameuze *sailing bars*. Hier worden naast eten en drinken ook sterke verhalen geserveerd.

'Vlag, Navy en Annapolis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden'



De Paca Gardens zijn vernoemd naar een van de ondertekenaars van de Onafhankelijkheidsverklaring: William Paca



Het American footballteam van de Navy trekt volle stadions





wowair.nl

# Goedkope vluchten

naar IJsland,  
de US en  
Canada



## NIEUW VAN 2 JUNI:

1X DAGELIJKS VANAF BRUSSEL

2X DAGELIJKS VANAF AMSTERDAM

**WOW**  
air

**NOOIT MEER ZOEKEN  
IN DE WINKEL...**



Ga naar [www.reisbladenkiosk.nl](http://www.reisbladenkiosk.nl)  
en bestel je exemplaar online.

Vandaag vóór 12 uur besteld,  
de volgende werkdag al in huis!

## Rivaliteit

De bar staat in Eastport, ook wel de *Maritime Republic of Eastport* genoemd. Dit deel van Annapolis staat bekend om haar *restaurant row* en om de rivaliteit met het aan de overkant van Spa Creek gelegen centrum. Deze rivaliteit tus-

sen beide stadsdelen bereikt op de eerste zaterdag in november haar hoogtepunt. Aan beide kanten van Spa Creek verzamelen zich op deze dag honderden sterke mannen en vrouwen. Gadege-slagen en aangemoedigd door hun buurtgenoten nemen zij deel aan de Slaughter across the Water,

een ouderwetse touwtrekwedstrijd met in de hoofdrol zo'n 450 trekkers en een vijfhonderd meter lang touw. Na afloop van het jaarlijkse spektakel gaat men weer over tot de orde van de dag. Men zeilt wat, regeert een beetje en schuift ergens aan om te eten of te drinken.

## Loco met de locals

Zout water doet (te) gekke dingen met de mens. Hieronder een kleine greep uit een lange lijst bijzondere activiteiten in Annapolis:

- Croquet Match Navy versus St. Johns College: Een weddenschap tussen de Naval Academy en het ruim driehonderd jaar oude St. Johns College, dat de *nerds* van St. Johns in geen enkele sport beter zou zijn dan de *jocks* van de USNA, mondde uit in jaarlijkse croquetwedstrijd. Toeschouwers en teams verschijnen *all dressed up* in de stijl van *The Great Gatsby* of Vikingen.
- Bill the Goat: Het American Footballteam van de Navy speelt in een stadion met een capaciteit van 34.000 toeschouwers. De mascottes van het team zijn sinds jaar en dag twee witte geiten genaamd Bill. In 2016 gingen Bill the Goat XXXIII en IV na negen jaar met pensioen en zijn Bill the Goat XXXV en Bill the Goat XXXVI in dienst getreden.
- Polar Bear Plunge: *The coolest event of the year* vindt ieder jaar in januari plaats en is een nieuwjaarsduik zonder Unox voor het goede doel.
- 0,05 K Bridge Run: *Runner's World Magazine* noemde het 'het minst uitdagende atletische evenement ooit bedacht'. Toch kost het sommige deelnemers meer dan vijf minuten om de vijftig meter van Downtown Annapolis naar Eastport over de Spa Creek Bridge af te leggen.
- Man vs. Food Challenge: *One man, one hour, one sitting* en 1 Colossal Milkshake (2,7 kilo vloeibaar ijs) met 1 Colossal Sandwich (0,68 kilo brood met beleg). Iedere dag bij Chick & Ruth's met kans op een T-shirt, eeuwige roem en een Rennie.

## PRAKTISCHE INFORMATIE ANNAPOLIS, MARYLAND

### Ligging en bereikbaarheid

Tussen Annapolis en Downtown D.C. ligt 51 kilometer asfalt. Naar Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI) is het 38 kilometer rijden en de Inner Harbor van Baltimore zelf is 41 kilometer van het Annapolis City Dock. Heb je geen auto of ben je niet met de boot, dan is het openbaar vervoer een optie. De snelste verbinding (MARC-trein vanaf Union Station en dan bus 921 op Carrollton Station) brengt je in 55 minuten van de hoofdstad van de VS naar de hoofdstad van Maryland.

### Klimaat en beste reistijd

Annapolis kent vier verschillende seizoenen. De winter is redelijk koud met zo nu en dan sneeuw, de zomer is warm met een hoge luchtvochtigheid. De ligging aan Chesapeake Bay zorgt voor een paar graden verkoeling in vergelijking met D.C. Vanaf eind maart tot begin november is de kans op terrasjesweer vrij groot - met zo nu en dan een bui. Voor wie niet van extreem hoge temperaturen houdt, zijn april, mei, september en oktober de meest comfortabele reis maanden.

### Vervoer

Annapolis is een *walking city*. Ben je met de auto, dan kun je die het beste een paar dagen ergens (laten) parkeren. Geen zin (meer) om te lopen? Voor een dollar stap je aan boord van een trolley genaamd Annapolis Circulator. Bij Scooter Revolution ([www.scooter-revolution.com](http://www.scooter-revolution.com)) kun je van 1 april t/m 30 oktober een Vespa huren om de nabije omgeving te ontdekken. De wijde omgeving laat zich echter het best ontdekken met een auto.

### Accommodaties

Historic Inns of Annapolis is een hotel verdeeld over drie oude gebouwen aan of in de buurt van de State Circle: Maryland Inn, Governor Calvert House en Robert Johnson House ([www.historicinnsofannapolis.com](http://www.historicinnsofannapolis.com)). Airbnb biedt ook ruime keuze om te overnachten; van een kleine kamer in het centrum tot een heel huis aan de baai ([www.airbnb.com](http://www.airbnb.com)).

Op [www.hotwire.com](http://www.hotwire.com) kun je shoppen voor goedkope hotelaanbiedingen. Let op: Annapolis is in de zomer maanden net zo populair als een Nederlandse of Belgische badplaats tijdens een hittegolf. Dit heeft invloed op prijs en beschikbaarheid.

### Eten & drinken

Annapolis staat bekend om haar *seafood* en daaraan gerelateerde festivals. De stad telt één restaurant per 150 inwoners. Chick en Ruth's (165 Main Street) is hiervan de meest bekende, Carrol's Creek Cafe (410 Severn Avenue) is een van de beste restaurants met uitzicht op Spa Creek en Downtown Annapolis. Sterke verhalen en smakelijke seafood worden geserveerd bij Boatyard Bar & Grill (400 4th Street) en koffie, kunst en wijn vind je bij 49 West Coffeehouse, Winebar & Gallery (49 West Street).

### Tips

Voor een bezoek aan de Naval Academy en/of het State House heb je een identiteitsbewijs nodig. Let op, dit moet een paspoort zijn voor wat betreft de Naval Academy. Het State House kun je ook in met een (Nederlands/Belgisch) rijbewijs. Om exact 12 uur begint (behalve in de winter maanden) de lunchparade op het marineterrein. Dit is een imposante happening om bij te zijn.

### Informatie

Alles over Annapolis en de directe omgeving is te vinden op [www.visitannapolis.org](http://www.visitannapolis.org)