



Prince tijdens een optreden in Boedapest in 2011

## American Songbook

# The artist formerly known as Prince

In American Songbook nemen we evergreens, muzikale iconen en songs, die een tijdgeest belichamen onder de loep. Deze keer staan we letterlijk en figuurlijk stil bij het overlijden van Prince Rogers Nelson op 21 april jongstleden. In de anders zo levendige Paisley Park Studios heerst nu een diepe rust. Af en toe wordt deze verstoord. Door een geluid zo zacht als paarse regen, als sneeuw in april. Het zijn tranen die uiteenspatten op de vloer. *'This is what it sounds like when doves cry'*.

TEKST → ROBERT DE KONING (JOURNEYLISM.NL)  
FOTOGRAFIE → ELLEN LINNENKAMP (JOURNEYLISM.NL)



Prince Rogers Nelson werd op 7 juni 1958 geboren in Minneapolis. Op zijn zevende schreef hij zijn eerste nummer: *Funk Machine*. Funky bleef Prince zijn hele leven. Hij was een multitalent, wiens muziek herkenbaar was in al z'n onherkenbaarheid. Innovator van een sound, die je na een seconde luisteren al thuis kon brengen. Schepper van hits die je in vijftig tinten grijs kunt draaien. De negentienjarige Prince debuteerde in 1978 met het album *For You*. Natuurlijk was ieder nummer op dit album door hem geschreven en natuurlijk bespeelde hij alle 27 instrumenten. In de vier jaar die volgden op dit debuut bracht hij jaarlijks een nieuw album uit. Van *Prince*, *Dirty Mind*, *Controversy* en 1999 kwamen hitsingles als *I Wanna Be Your Lover*,



Fans staan stil bij Paisley Park, Prince' huis en studio in Minneapolis

*When You Were Mine*, *Controversy* en natuurlijk 1999. Nummers als *Head* en *Sister* gaven Prince de bijnaam *His Royal Badness*. Een naam die hij in 1987 bevestigde, toen hij samen met Michael Jackson het nummer *Bad* zou opnemen. Toen alles in kannen en kruiken leek te zijn viel het oog van Prince op de openingszin: *Your butt is mine*. "Wie zingt dat tegen wie?", vroeg hij aan Jackson, om direct te vervolgen met "Jij in elk geval niet tegen mij."

### Purple Rain

Na vijf platen op rij verschijnt er in 1983 geen nieuwe Prince. Het jaar erop wordt duidelijk waarom. De man die met zijn Minneapolis Sound de wereld veroverde, had een film opgenomen: *Purple Rain*. Op 27 juli 1984 domineerde Prince alle ranglijsten. *Purple Rain* was de meestbezochte film, de gelijknamige soundtrack was het bestverkochte album en de single *When Doves Cry* voerde de hitparades aan. Een andere track uit *Purple Rain* was *Darling Nikki*. Hierin bezong *the Kid*, zijn personage in de film, een one-night-stand. De nogal expliciete tekst en uitvoering zette Tipper, de (ex-)vrouw van Al Gore, ertoe aan het Parents Music Resource Center op te richten. Om tere kinderzieltjes te beschermen, plakten zij stickers met *Parental Advisory* op het album. Later in zijn leven, toen Prince Jehovahgetuige was geworden, speelde hij het nummer niet meer.

### SLAVE

Prince was niet alleen invloedrijk door muziek en kledingstijl, maar ook vooruitstrevend in het opkomen voor rechten van muzikanten. Tussen 1993 en 2000 vocht hij, tot verdriet van

veel fans, een conflict uit met zijn platenmaatschappij. Ondanks vergaande concessies in geld en artistieke vrijheid van de kant van Warner Bros, brak Prince met het label. Voortaan ging hij door het leven als  $\frac{4}{4}$  en stond er op zijn wang SLAVE geschreven. Wat volgde waren rechtszaken, een zwerftocht langs verschillende platenmaatschappijen en experimenten met het uitbrengen van albums via internet en tijdens concerten. Pas in 2014 legden Warner Bros. en Prince hun geschil bij. Eindelijk kreeg de popster de rechten op de masters van zijn eerste albums terug. Prince was herboren.

### Sometimes it snows in April

Hoewel Prince bekendstond als einzelgänger liet hij anderen ook delen in zijn succes. Bijna veertig jaar lang betoverde hij een hele reeks artiesten en fans met zijn creativiteit. Sinéad O'Connor scoorde een wereldhit met *Nothing Compares 2 U*. The Bangles zongen *Manic Monday* naar de top van de charts en Chaka Khan knalde in 1984 met *I Feel For You* uit iedere *boombox*. Van Sheena Easton tot Madonna. Van Celine Dion tot Alicia Keys. Allemaal kregen ze nummers van Joey Coco, Jamie Starr, Alexander Nevermind of Christopher a.k.a. *The Purple One*. Het zal nog heel lang duren voordat de echo van zijn muzikale genie is weggestorven.

*Sometimes it snows in April*  
*Sometimes I feel so bad, so bad*  
*Sometimes I wish that life was never ending,*  
*But all good things, they say, never last*

Prince Rogers Nelson 1958-2016

'Hij was een multitalent wiens muziek herkenbaar was in al z'n onherkenbaarheid'



Het overlijden van Prince ging de hele wereld over



His Royal Badness met zijn Revolution



Op Parade stond onder andere het legendarische Kiss