

DEEL 1

Van Edmonton naar Jasper

# Where the mountains meet the prairies

Edmonton en Jasper. Stad en dorp. Aan de voeten van en midden in de Canadian Rockies. Beide voelen ze zich soms net als Calimero. Zij zijn klein. Calgary en Banff zijn groot. Is dat eerlijk? *Who cares?* Edmonton en Jasper zijn hot. Zo hot dat de KLM sinds kort rechtstreeks van AMS naar YEG vliegt. *AmericA* vloeg mee en in dit nummer vind je deel een van de ontdekkingsreis, waarin we de stad en het dorp een beetje leren kennen. Deel twee staat in de zomereditie. Daarin gaan we tweehonderd procent *Planes, Trains and Automobiles*, maar dan met bus, paard, bergschoen, helikopter, kabel- en achtbaan.

TEKST: ROBERT DE KONING (WWW.JOURNEYLISM.NL)



Met de fiets langs de North Saskatchewan River, met op de achtergrond de skyline van downtown Edmonton



Panorama van Edmonton aan de North Saskatchewan River

Wie vaker naar (Noord-)Amerika vliegt, weet dat de kans groot is dat je tijdens de vlucht al wordt aangeraakt door de heilige drie-eenheid: *How are you? Where are you from? Where are you going?* Aan boord van de KL675 is het niet anders en heet de vragensteller Angela Martincevic. Nadat 'de drie' naar tevredenheid zijn beantwoord, gaat de Associate Director aan de Faculty of Arts van de University of Alberta er eens goed voor zitten. Urenlang vliegen anekdotes en tips over Edmonton en over Jasper net zo hard om de oren als het vliegtuig door de wolken schiet. Wanneer de maaltijd is geserveerd en de koffie en Amarula op het tafeltje staan, komt een van de stewardessen erbij zitten. Voor de crew is dit de eerste vlucht op Edmonton en de stad is voor hen ook nog terra incognita.

## Boom or bust

Een uur of acht nadat de polders rond Amsterdam onder een wolkendeken verdwenen, trekt er wederom een parade van akkers en weilanden voorbij aan het raampje van de Airbus. In eerste instantie is het alleen de grootte van de auto's en het *home-sweet-home* van buurvrouw Angela die verraden dat er geen rondje gevlogen is. YEG, de officiële afkorting van het vliegveld van Edmonton en tevens koosnaam voor de stad, nadert nu snel en de pick-uptrucks en hooibalen worden verzwoegen door het vuur en de vlam-

men van de Indian Summer. Iedere boom in Edmonton lijkt haar bladerdak scharlakenrood of diepgeel te hebben geveerd. "Dit is de beste tijd van het jaar", klinkt het vanaf stoel 10A. Edmonton staat bekend als *The Gateway to the North*. De stad was, en is, voor veel mensen de eerste stap op weg naar *fortune or failure*. Soms ligt het fortuin bijna letterlijk voor het oprapen, denk aan de teerzanden ten noorden van Edmonton. Soms moet je er flink voor bikkelen, zoals in de diamantmijnen van de Northwest Territories. En soms val je weer net zo hard terug in armoede als dat je je in rijkdom wentelde. *Boom or bust*, het is onlosmakelijk verbonden met een op grondstoffen gestutte economie en bijna een miljoen Edmontonians weten dit als geen ander.

## Olie & Eskimo's

Arm of rijk, *boom or bust*. Tegenstellingen zitten in het DNA van Edmonton. Het plateland – ooit prairie waarover ontelbare bizonen zwierven – met haar oneindige horizon, versus de pieken en dalen van de Rockies. De kou en duisternis van de winter versus de aangename, kleurrijke (Indian) Summer. De fantastische en verschrikkelijke prestaties van de professionele sportteams in de zelfbenoemde *City of Champions* en natuurlijk Calgary. Op de vraag wat het beste aan Edmonton is, luidt het antwoord met een snik: "Calgary!" "En het slechtste?" "Calgary!", waarop een grote grijns op het gelaat van de gesprekspartner verschijnt. Een lach en een traan, typisch Edmonton.

## Tien keer Edmonton eat, drink, sleep

MEAT – Old Strathcona's beste houtskoolrestaurant met vlees dat smelt op je tong.

El Cortez – Hip en happening is deze *edgy* tequilabar waar je ook kunt eten.

&27 – Strakke tent met eten dat alle zintuigen prikkelt.

Corso32 – Bij de allerbeste Italiaan van de stad reserveer je beter (heel) ruim van tevoren.

Truck1879 – Foodtrucks zijn hot in YEG, deze vind je op [www.northlands.com/truck1879](http://www.northlands.com/truck1879)

Nomad Espresso – Nog meer mobiel genot, te vinden via [www.nomadespresso.ca](http://www.nomadespresso.ca)

Kitchen by Brad – *Off-the-beaten-plate*, lunch of diner koken met [www.kitchenbybrad.ca](http://www.kitchenbybrad.ca)

Metterra on Whyte – Staat in Old Strathcona, heeft ruime kamers en vriendelijke medewerkers.

Matrix – Staat downtown, biedt kamers met ramen van vloer tot plafond en lekker ontbijt.

Farmers' Market – Elke zaterdag is het kijken, proeven, kopen op de Farmers' Market.



Alles vers op de Old Strathcona Farmers' Market



Terug naar het vliegveld. In tegenstelling tot Schiphol waar je met gemak een avondvierdaagse kunt organiseren, is YEG klein en overzichtelijk. Het wachten op je koffers is een feestje met dank aan de twee bagagebanden die ieder Madame Tussauds in het klein zijn. De rechterband is een *showcase* voor het professionele Canadian *football*-team de Eskimo's, links verschijnen je koffers uit een ijshockeydoel van de Oilers. Eskimo's & olie; welkom in Edmonton.

## Asterix en Obelix

Op vier uurtjes rijden ten westen van Edmonton ligt Jasper. Op de weg van stad naar dorp veranderen baksteen en neon eerst in jaknikkers en graansilo's. Vervolgens is het de beurt aan de *trembling aspen*, de berkenbomen die Alberta eind september-begin oktober haar gouden aura geven. Naaldbomen en kleine meertjes, afgewisseld met wat pleisterplaatsen voor benzine en koffie, kondigen tenslotte de Rockies aan die na een uur of drie rijden opeens vanachter de horizon omhoog lijken te springen. Dit stuk van de Canadian Rockies behoort tot Jasper National Park. Het in 1907 gestichte natuurgebied huist naast eekhoorns, marmotten, stekelvarkens, bevers, elanden, elk, kariboes,

*bighorn sheep*, *mountain goats*, vossen, wolven, *cougars*, bruine beren en grizzly's ook nog zo'n vierduizend Jasperianen. Net als Edmonton, dat met een scheef oog naar de zuiderbuur Calgary kijkt, kijkt men in Jasper met een verwonderd oog naar zuiderbuur Banff. Het dorp lijkt wel een beetje op dat van Asterix en Obelix, alleen vecht men in Jasper niet tegen de Romeinen maar tegen de commercie. Starbucks, 7-Eleven en McDonald's komen er niet in, in tegenstelling tot in Banff. Een uitzondering is gemaakt voor Tim Hortons. Een Canadees kan namelijk niet zonder zijn *Double Double*.

## Canadianity

Maar Jasper heeft naast *Double Doubles* nog veel meer te bieden op het gebied van 'Canadianity'. Natuurlijk zijn er de Rockies, de *mountain goats*, kariboes, elanden en beren. Er is rodeo, je kunt er paardrijden langs kliffen en ravijnen of in je kano over spiegelgladde gletsjermereen peddelen. Zelfs de Royal Canadian Mounted Police hobbelt op z'n tijd te paard door het dorp en slaap je in het hagelnieuwe The Crimson, dan zal het je opvallen dat dit Canadese icoon de binnenhuisarchitect inspireerde bij het uitzoeken van de kleuren van het hotel.

## Sterrenkijken

Wanneer de zon langzaam dooft in Lake Astotin en de bizens gaan slapen, ontwaaken de sterren boven Elk Island National Park. Licht is hier een zaak van de natuur. Overdag is de zon er de baas en weer spiegelen hemel en aarde in het gladde oppervlak van Lake Astotin. 's Nachts gaan een voor een de sterren aan. Beaver Hills Dark Sky Preserve heet dit deel van Elk Island en het is een van de vier Dark Sky Preserves in Alberta. Op slechts drie kwartier rijden van Edmonton kun je hier de Melkweg aanraken of – tussen september en maart – je laten betoveren door het Noorderlicht.



Echelon/Edmonton



Tourism Jasper

## Zes keer Jasper eat, drink, sleep

The Crimson – Jaspers laatste aanwinst heeft een jacuzzi en ligt lekker centraal.  
 C200 – Restaurant van The Crimson heeft ambities en serveert *Caesars that rock*.  
 Formosa – No-nonsense Italiaan waar je grote trek ook met kleine pizza's stilt.  
 De'd dog – De oudste bar & grill in town anno 1927.  
 Overlander Mountain Lodge – Eten met een magisch uitzicht op de Rockies.  
 Jasper Brewing Company – Brouwt bier met ballen en serveert burgers en *BBQ pork*.

'Een Canadees kan niet zonder zijn *Double Double*'



# Rechtstreeks met KLM naar Edmonton

Vlieg binnen 8 uur rechtstreeks en comfortabel naar Edmonton, de dynamische hoofdstad van Alberta, Canada. De stad die bekend staat als Canada's Festival City, waar altijd iets te beleven is. Bezoek het historische district Old Strathcona, geniet van kunst en cultuur en het bruisende nachtleven. Of ga naar Jasper National Park middenin de Canadese Rockies en ervaar het prachtige Canadese winterse leven en de adembenemende natuur. Kijk op [klm.nl](http://klm.nl)



Een reis vol inspiratie





Geen bloed, wel zweet en (geluks-)tranen op de top van de Sulphur Skyline Hike



Jaspers oprijlaan

## The great outdoors

In de volgende *AmericA* nemen we je mee naar buiten. Kun je niet wachten dan zijn dit vast wat tips voor een (hele) frisse neus in Edmonton en Jasper. Dwars door Edmonton stroomt de North Saskatchewan River. Van de River Valley is een park gemaakt, dat maar liefst 22 keer zo groot als Central Park is. Je kunt hier met gemak een dag wandelend, fietsend of zelfs op een Segway (www.rivervalleyadventure.com) doorbrengen. Verruil je de stad voor de bergen, dan kom je onderweg naar Jasper langs de Miette Hot Springs. Een duik in deze warme bronnen moet je natuurlijk eerst verdienen. Bijvoorbeeld door de Sulphur Skyline Hike te lopen en jezelf na een pittige klim met een 360-gradenuitzicht op de Rockies te belonen voordat je in bad gaat: www.hikejasper.com/ Hike-Jasper-Sulphur-Skyline.



Jasper van Spilniter



## PRAKTISCHE INFORMATIE EDMONTON EN JASPER, ALBERTA

### Ligging en bereikbaarheid

Edmonton en Jasper liggen in Alberta. Je kunt stad en dorp via prachtige routes met de auto bereiken vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Vancouver. Tussen Vancouver, Edmonton en Jasper rijdt ook *The Canadian* (www.viarail.ca) die in een dag en een nacht door de Rockies boemelt. Vanaf Schiphol vliegt de KLM (www.klm.com) rechtstreeks op Edmonton.

### Klimaat en beste reistijd

Winter? Edmontonians moeten er niet aan denken. Met temperaturen die tot minus veertig dalen, blijven ze tussen november en maart het liefst binnen. In de wintersportplaats Jasper is dit vanzelfsprekend anders. Hier ga je 's winters skiën, langlaufen of snowshoeën. Edmonton heeft echter van alle Canadese steden ook de meeste zon! De zomer (juni-augustus) is warm en droog en de herfst een bont bladerspektakel.

Zowel voor Jasper als Edmonton geldt: tussen oktober en maart heb je grote kans op het Noorderlicht.

### Vervoer

Ondanks de omvang kun je het in Edmonton zonder auto af. Er rijdt een tram, je kunt er fietsen, lopen en een Uber bestellen. Maar waarom niet én-én? Een auto huren is niet al te duur en je parkeert deze zonder probleem bij elk hotel waar je slaapt. Zo ben je flexibel in en om de stad en om in Jasper te komen en te bewegen kun je natuurlijk niet zonder. *AmericA* huurde een auto via Sunny Cars (www.sunnycars.nl).

### Accommodaties

Canada is het grote kleine zusje van de VS en hoewel familie flink kan verschillen, lijken beide landen qua aanbod van hotels, motels en B&B's op elkaar. *Plenty* keuze in alle prijscategorieën dus.

### Informatie

Sport, natuur, cultuur, historie, eten, drinken, winkelen en veel, veel meer. *On the edge and in*

*the middle of nature* hebben Edmonton en Jasper genoeg te bieden voor een veelzijdige reis en een koffer vol herinneringen.

Beide plaatsen hebben een actief toerismebureau met sites waarop veel ins en outs zijn te vinden:

www.exploreedmonton.com en  
www.jasper.travel

Andere interessante sites:

Een blog over blogs:

www.seenandheardyeg.com

Voor *foodies*: www.onlyherforthefood.ca

Nog meer voor *foodies*: www.baconhound.com

Familiesite: www.frualedmontonmama.com

Edmontons nieuwe ijsdistrict:

www.icedistrict.ca

Noorderlichtradar Edmonton:

www.aurorawatch.ca

Skiën: www.skimarmot.com

Hiken: www.hikejasper.com

Activiteiten in Jasper: www.friendsofjasper.com

Avonturen in Jasper National Park:

www.walksntalks.com