



Exclusief Opa Breido telt het dorp 1502 inwoners

Luctor et Emergo in de Rocky Mountains

Nederlands onder en boven NAP

In tegenstelling tot 26 procent van Nederland, ligt Nederland ruim boven het Normaal Amsterdams Peil (NAP). En waar het laagste punt in Nederland tot 6,76 meter onder NAP daalt, stijgt dat van Nederland naar 2.508 meter hoogte.

TEKST → ROBERT DE KONING (JOURNEYLISM.NL)

FOTOGRAFIE → DIVERSEN



Volgens de site Geotargit telt de Verenigde Staten 24 Hollands, tien Amsterdamm en één Rotterdam. De States herbergen ook nog twee Nederlanden, waarvan een in Texas en een in Colorado. De laatste werd in 1874 gesticht en dankt haar naam aan een zilvermijn.

Historie

Twee jaar voordat de *Centennial State* zich in 1876 bij de VS aansloot, werd het dorpje Middle Boulder tot Nederland omgedoopt. Het had toen al duizenden jaren geschiedenis achter de rug. Eerst kwamen de gletsjers. Met groot geduld en brute kracht slepen ze een vallei. Na het ijs kwamen de Ute en Arapahoe. Zij jaagden, visten en trokken verder, de seizoenen achterna. In de sporen van bevers, wiens huid duur werd verkocht voor de hoge hoeden van de hoge heren in Europa, volgden de pelsjagers. Na hen was de beurt aan de kolonisten. Zij noemden hun nieuwe thuis eerst Dayton, toen Brownsville en uiteindelijk Middle Boulder. De pioniers leefden van het land. Het land dat glinsterde in de ochtendzon. Dat werd verguld

door de schemering van de avond. Dat 's nachts twinkelde onder het schijnsel van miljarden sterren. Ook als het bewolkt was of de grond werd bedekt onder meters sneeuw, zweeg het landschap niet. Het sprak en ene Abel Breed luisterde. Breed vond zilver in zijn Caribou Mine, bouwde een verwerkingsfabriekje in Middle Boulder en verkocht *mine* en *mill* in 1873 aan een mijnbouwbedrijf uit...Nederland.

Luctor et Emergo

Een jaar nadat de 'Hollanders' de mijn hadden gekocht, stemde de bevolking voor het wijzigen van de naam Middle Boulder in Nederland. Met de mijn ging het daarna, puur toevallig, snel bergafwaarts. Voordat de twintigste eeuw aanbrak, was Nederland veranderd in een spookstadje waar een handvol zielen rondwaalden. Maar de vondst van wolfram keerde het lot. De bevolking zwol aan tot drieduizend mensen, de trein stoomde de berg op en de eerste auto vond haar weg naar boven. De vooruitgang kwam al snel weer tot stilstand. En even snel als men was



In Boulder kunnen 'city slickers' even een frisse stadsneus halen

gekomen, verdween iedereen weer. Trein, auto en bewoners werden vervangen door beren, berken en buitenlui. De Tweede Wereldoorlog zorgde nog voor een korte opleving van de vraag naar wolfram. Daarna dwarrelde het stof der vergetelheid weer neer. Tot die ene zomer, de *Summer of Love*. Hippies vonden hier Nirwana. De frisse berglucht vibreerde op de klanken van hun muziek. Er kwam zelfs een opnamestudio, de Caribou Ranch, waar Elton Johns album *Caribou* het licht zag en de band Chicago vijf platen opnam. Telkens als Nederland worstelde, kwam het weer boven.

Frozen Dead Guy Days

Anno nu wonen er vijftienhonderd mensen. Een van hen is Noors en al meer dan dertig jaar dood. Opa Bredo Morstoel overleed in 1989 aan een hartaanval. Zijn wens was om na zijn dood te worden ingevroren. Zo kon hij op een later tijdstip nog eens aan een tweede leven beginnen. Van Noorwegen kwam hij in Oakland, Californië terecht. Hier lag hij vredig in vloeibaar stikstof. Maar net als de hippies in de *sixties*, trok Opa Bredo na vier jaar Californië richting Nederland. Zijn dochter en kleinzoon



Frozen Dead Guy Days parade trekt door de straten van Nederland

startten hoog in de Rockies namelijk een eigen 'cryo'-bedrijf. En opa moest mee. Dit was in 1993. Sindsdien werd kleinzoon Trygve het land uitgezet, ging dochter Auds cryo-bedrijf failliet en lag Bredo Morstoel illegaal dood te wezen in een schuur vol ijs. Voordat de dooi kon inzetten, werd de gemeentewet aangepast. Opa kon blijven en in 1995 verscheen een advertentie *Ice Man gezocht*. Bo Schaffer zag de vacature, werd aangenomen en herpakt sindsdien samen met een legertje vrijwilligers Opa Bredo maandelijks in 750 kilo vers ijs. Nederland zou Nederland niet zijn als er van dit bizarre verhaal geen feestje werd gemaakt. Cryonics first Mardi Gras noemt Trygve Bauge de happening ter ere van zijn grootvader. Sinds in maart 2001 de eerste Dead Man's Party werd georganiseerd is het uitgegroeid tot de meerdaagse Frozen Dead Guy Days. Op het programma staan eten, drinken, muziek en een grafkistenrace.

Ned Heds

Wie buiten de Bevroren Dode Man Dagen Nederland bezoekt, waant zich, afhankelijk van de seizoenen, in een aards buitensportparadijs. 's Winters kan er worden geskied. In het voorjaar



Ren je rot

'Nederland zou Nederland niet zijn als er van dit bizarre verhaal geen feestje werd gemaakt'



911 in plaats van 112

ontluikt de natuur met iedere stap die je zet op een van de vele wandelroutes. 's Zomers geeft de berglucht verkoeling tijdens het mountainbiken. En in het najaar zet de herfst een verulde kroon van bladeren op het oude zilverbijstadje. Na een paar dagen chillen tussen vijftiendhonderd levende en één dode *Ned Hed*, kunnen we beamen dat er meer is tussen een 2.508 meter hoge hemel en 6,76 meter-onder-NAP-aarde. *Life is better up here*, is het motto van Nederland. Amen.



Mijnbouw is nu verleden tijden



Met wat geluk vriest het niet tijdens de Frozen Dead Guy Days