



De sfeervolle hotellobby in de Bass Pro Shops Pyramid

## Een *Only in America* winkelervaring

# Neusje van de zalm

Op het moment dat tienduizend kilometer verderop het origineel onder het zand verdwijnt, vestigen de eerste mensen zich aan de oevers van de Mississippi. Het is 1000 na Christus en er zal nog 819 jaar lang water door de *The Big Muddy* moeten stromen voordat Memphis, Tennessee officieel op de kaart wordt gezet.

TEKST → ROBERT DE KONING (JOURNEYLISM.NL)

FOTOGRAFIE → ELLEN LINNENKAMP (JOURNEYLISM.NL)

& BIG CEDAR



Memphis werd in 1819 gesticht door drie heren, onder wie toekomstig president Andrew Jackson. Cairo (Georgia) en Alexandria (Virginia) waren misschien al vergeven, dus koos het drietal voor Memphis. 172 jaar later verscheen een 98 meter hoge kniphoog naar de oorsprong van haar naam: de Great American Pyramid. Helaas ging de als theater gebouwde piramide minder lang mee dan de inspiratiebronnen aan de Nijl. Dertien jaar na de opening sloten de deuren. Het zou een decennium duren voordat er weer leven in de brouwerij kwam. En hoe. Anno 2020 is een bezoek aan de Bass Pro Shops Pyramid net zo spectaculair als een trip naar die andere Grote Amerikaanse Piramide: Luxor Las Vegas.

### Meerval

Dat er een viswinkel in de piramide zit, is te danken aan een weddenschap. De eigenaar van de Bass Pro Shops-keten, Johnny Morris, was erin in 2005 met wat vrienden naar meerval aan het hengelen. Toen ze het leegstaande gebouw

in het vizier kregen, zei Morris: "Als ik vandaag een dertig pound exemplaar aan de haak sla, dan bouw ik een winkel in dat ding." En jawel, vlak voordat de mannen waren uitgevist, hapte een 'monster meerval' toe. "*It's a deal, we gaan het doen!*" Tien jaar verder, bleek dat Morris geen visserslatijn sprak. De winkel kwam er en meer dan dat. Want behalve hengels kopen, kun je in deze *Only in America*-zaak ook bowlen, eten, drinken en slapen.

### Maslow

Eten, drinken en slapen. Het zijn alle drie fundamentele van de Piramide van Maslow, de in 1943 gepubliceerde hiërarchische ordening van universele menselijke behoeften. Op deze basis plaatste de Amerikaanse psycholoog nog een viertal lagen met aan de top zelfactualisatie, het beste uit jezelf willen halen. Als we antropomorfisme uit de losse pols schudden en daarmee een winkel menselijke eigenschappen toedichten, dan vormt de Bass Pro Shop in Memphis zonder twijfel het topje van Maslows Piramide. Beter



Het oude Egypte in een nieuw, blinkend jasje

dan dit gaat het niet worden. Want of je nou van vis(sen) houdt of niet, aan de oevers van de Mississippi staat het neusje van de zalm.

### Aaaaaahhhhhwsome

Los van de Gordiaanse verkeersknoop waar je onderdoor rijdt, valt bij het naderen van de winkel op dat ie aan z'n eigen straat ligt: One Bass Pro Drive. De volgende treden op de overtreffende trap, zijn de aankondigingen die je onderweg naar de ingang passeert. *Welcome to Sportman's Paradise* en *Tennessee's Great American Outdoor Store* verwelkomen *shoppers*. Na het passeren van de houten lobby met hertenkoppen, wacht de volgende triomfboog met daarop *Welcome to Paradise*. De 'ooooooooohs' en 'aaaaaaahs' die de lucht vullen bevestigen de welkomstekst. Al staan ze nog op de begane grond, de Amerikaanse buitensporters die met hoofd in de nek en mond open om zich heen kijken, hebben de top van de piramide bereikt.

### Opgezette dieren tuin

De Bass Pro Shops Pyramide is meer dan een winkel. Het is een soort dorp in een moeras in Florida. Er staan paalwoningen, met Spaans Mos behangen bomen en in het water zwemmen allerhande beesten waaronder de *creepy* Alligator Gar. Ze worden vanaf de kant gadedeslagen door een opgezette dieren tuin. Aan houten vlonders liggen boten afgemeerd, geflankeerd door quads en andere voertuigen. Vanzelfsprekend kun je hier ook terecht voor hengels. Op het eerste gezicht is er keuze uit duizend verschillende exemplaren. Voor de actievere buitenmens met minder geduld zijn er kruisbogen, pistolen en geweren. Natuurlijk kan er ook geoefend worden voordat tot aanschaf wordt overgegaan. Bijvoorbeeld op levensgrote plastic herten en beren die op de eerste verdieping de schappen vullen. Begrijpelijkerwijs is camouflageprint keuze *numero uno* voor de modebewuste jager. De stijl kan zelfs naar de woonkamer worden doorgetrokken. De enorme, met bos beklede



Een hotelkamer in een viswinkel

'Dat er een viswinkel in de piramide zit, is te danken aan een weddenschap'

fauteils zijn in de aanbieding. Wie genoeg heeft van alles waarmee je dieren kunt vangen, doden, bereiden en marinieren, kan bowlen in The Fishbowl of een hamburger eten tussen de aquaria in Uncle Buck's. En wie moe is van het winkelen, kan overnachten in een van de 103 kamers van de Big Cyprus Lodge met uitzicht op moeras en *shoppers*. Maar de top van de piramide (met of zonder Maslow) is The Lookout, een restaurant met 360 graden uitzicht op Memphis inclusief een terras waar je op adem kunt komen van alle indrukken voordat je door 'Amerika's hoogste, vrijstaande lift' weer met beide voeten op de grond wordt gezet.



Uitzicht vanaf het neusje van de zalm



On top of the world