



Sioux-elementen in de lobby van Hotel Alex Johnson

Nachtrust is een relatief begrip bij het Haunted Hotel Alex Johnson Presidentieel griezelen

Alex Carlton Johnson was naast adjunct-directeur van de Chicago & Northwestern Railroad, bewonderaar van indianen en het arbeidsethos van Duitse immigranten in South Dakota. In 1928 smolten zijn uiteenlopende interesses samen in The Alex Johnson, een in Tudorstijl opgetrokken hotel met Sioux Indian Nation-interieuraccenten.

TEKST → ROBERT DE KONING (JOURNEYISM.NL)
FOTOGRAFIE → ELLEN LINNENKAMP (JOURNEYISM.NL),
THE ALEX JOHNSON, VISIT RAPID CITY

Tien jaar na de opening van het hotel, stierf haar naamgever. Al snel begon het in het gebouw te spoken. De eerste drie decennia na zijn dood, dwaalde Johnsons geest alleen door de lobby. Maar nadat een vrouwelijke gast in de zeventiger jaren uit het raam van kamer 812 naar beneden stortte, kreeg hij gezelschap van The Lady in White. Hun paranormale activiteiten veranderden de pleisterplaats in South Dakota's *most haunted hotel*. Het populaire Syfy Channel-programma *Ghost Hunters* ging er op spookjacht en gasten kunnen een K2-meter meekrijgen om voor het slapen gaan hun kamer op geesten te controleren.

Amerika's icoon

De eerste steen van The Alex Johnson werd gelegd op 3 oktober 1927. De dag erop zou op een half uur rijden van het hotel in wording, de eerste rots worden weggeblazen van wat nu een van Amerika's iconen is: Mount Rushmore. Geen van de presidenten die Mount Rushmore haar gezicht geven, hebben geslapen in The Alex Johnson, maar Coolidge, Franklin Delano

Roosevelt, Eisenhower, Nixon, Ford en Reagan kwamen er allemaal wel logeren. Of dit heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de bijnaam van Rapid City, *City of Presidents*, is niet bekend. Wel bekend, is dat je op iedere straathoek in de stad een levensgroot presidentieel standbeeld vindt. Tweeënvertig staan er en Obama is volgens de visitrapidcity.com site *Coming Soon*.

Showplace of the West

Behalve *City of Presidents* wordt Rapid City ook de *Gateway to the Blackhills* genoemd. Deze 'heuvels' herbergen de wereldberoemde 'beeldhouwbergen' Mount Rushmore en Crazy Horse Memorial. Ook vind je er bizonen in Custer State Park en meer dan tweehonderd kilometer ondergrondse tunnels in Wind Cave National Park. Iets verderop liggen nog het buitenaardse landschap van het Badlands National Park en het Wilde Westen-stadje Deadwood. De nabijheid van al deze plekken op minder dan een uur rijden, maken Rapid City de spil in het toeristisch web van South Dakota (zie ook het winter 2017



Wie heel goed kijkt vindt ingemetselde swastika-tegeltjes in de vloer

De K2 'spookmeter'

'Hun paranormale activiteiten veranderden de pleisterplaats in South Dakota's *most haunted hotel*'



The showplace of the West

nummer van *AmericA*). Het is precies de rol die Alex Johnson bij de opening van zijn hotel op 1 juli 1928 voor ogen had: dit moest *The showplace of the West* worden.

Ghostbusters

Dat zijn hotel uit zou groeien tot etalage van het (Wilde) Westen heeft Alex Johnson niet meer mogen meemaken. Net zomin als de presidenten die kwamen overnachten en de hoofdrol die zijn hotel speelde in Hitchcocks klassieker uit 1959: *North by Northwest*. Maar, als we het programma *Ghost Hunters* moeten geloven dan zat Johnsons geest vanaf zijn dood in 1938 wel op de eerste rij bij alles wat er in zijn *showplace* gebeurde. Teksten in de badkamer, gasten die worden gebeten, een koude adem in de nek,

klopgeluiden en paranormale meters die uitslaan. Nachtrust is hier een relatief begrip. South Dakota's *most haunted hotel* maakte van de nood een deugd en biedt gasten met een avontuurlijke inslag 'spookpakketten' aan. Onderdeel van het pakket is een overnachting in kamer 812, de kamer van waaruit *The Lady in White* zichzelf (?) op de avond voor haar bruiloft ter aarde stortte. Gewapend met de eveneens inbegrepen K2-meter, doe je een nacht lang geen oog dicht, in bange afwachting van de komst van Alex Johnson of het 'witte wief'.

Hotel Alex Johnson
523 6th Street
Rapid City, SD 57701
www.alexjohnson.com



Obama is coming soon, maar verder staan alle 43 oud-presidenten er



Opgetrokken in Tudorstijl domineert The Alex Johnson Rapid City's skyline



Het hotel in de beginperiode, nog in zwart-wit